

# Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

## NIETS KAN DE FARD VERVANGEN

Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani  
Maandag 18 mei 2026 / 1 Dhul Hijjah 1447  
Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul

**As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm** (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalina wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Hulp!). **Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Wa-l-fajr. Wa layālin `ashr. Bij de dageraad. En bij de tien nachten. (Heilige Koran 89:1-2). Ṣadaqa Llāhu l-‘Aẓīm. Allah (ﷻ) zweert bij deze tien dagen, de tien dagen van Dhul Hijjah. Hij (ﷻ) eert deze gezegende dagen door bij hun naam te zweren. Er zijn bepaalde speciale dagen en nachten zoals deze. Dit zijn dagen en nachten die Allah (ﷻ) heeft geschonken aan onze Profeet (ﷺ) en zijn (ﷺ) Ummah. Allah (ﷻ) heeft deze dagen aan Zijn (ﷻ) dienaren gegeven zodat zij meer zegeningen ontvangen en meer beloningen verdienen. Deze dagen zijn gezegend voor moslims, gelovigen en degenen die de juiste weg kennen.

Shukr aan Allah (ﷻ), vandaag is de eerste dag van Dhul Hijjah; deze gezegende dagen duren tot de tiende dag. Wie wil, kan vasten tijdens deze dagen. Dit is een heel goede daad en de beloning ervan is groot. Wie kan, kan vasten tot de negende. Of men kan alleen op de achtste en negende dag vasten; dat moet

## Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

zeker gebeuren. Het is geen fard en geen wajib, maar het is een Sunnah, een geschenk van Allah (ﷻ). Het is nodig om dit op waarde te schatten.

Sommige mensen verwarren fard- en sunnah-daden. Zij verwaarlozen de fard en verrichten in plaats daarvan de sunnah-daad. Sommigen vasten niet in de Ramadan, maar vasten wel tijdens Dhul Hijjah of Muharram. Maar geen enkele sunnah kan een fard vervangen. Let hier dus heel goed op. Terwijl je denkt dat je iets goeds doet, bega je een zonde door een fard achter te laten en in plaats daarvan een sunnah te verrichten. Men moet dus voorzichtig zijn. Allah (ﷻ) heeft in beide een geschenk aan jou geschonken. Eerst moet je aan de fard voldoen. Als je daarna de sunnah en de nafilah verricht, heb je dubbele winst. Maar volgens hun eigen begrip zeggen zij: Deze dagen zijn zeer deugdzaam. Allah (ﷻ) heeft hun deugd nedergezonden in de Heilige Koran, dus ik doe gewoon dit. De rest is onbelangrijk, en zij doen wat in hun opkomt. Dat is hoe de shaytan mensen kan bedriegen. Zelfs als je je hele leven lang de Sunnah verricht, kan deze nooit één fard vervangen. Niet alleen kan het die niet vervangen, maar er is ook verantwoording voor het achterlaten ervan. Er is een straf voor dit in het Hiernamaals. Moge Allah (ﷻ) ons beschermen.

Moge Allah (ﷻ) deze dagen vol barakah en zegeningen voor ons maken. De meeste hajjis zijn geleidelijk vertrokken, en sommigen zijn nog onderweg. Moge Allah hun hajj accepteren en vergemakkelijken, in sha'a Llah. Moge de barakah van deze dagen over ons allen zijn. Moge het over de hele islamitische wereld zijn. Moge Allah (ﷻ) ons beschermen tegen dergelijke dwalingen, in sha'a Llah.

Wa min Allāhi t-Tawfiq. Al-Fātiḥa.