

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

DE WERKELIJKHEID VAN DE HADJ

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani

📅 Zondag 10 mei 2026 / 23 Dhul Qa'dah 1447

🕌 Lefke, Cyprus

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalina wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāzim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāzim al-Ḥaqqāni. Hulpl!). **Ṭariqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

Bismillahir Rahmanir Rahim.

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

Wa Asa An Takrahu Shay’an Wa Huwa Khayrun Lakum, Wa Asa An Tuhibbu Shay’an Wa Huwa Sharrun Lakum. Het kan zijn dat jullie ergens een afkeer van hebben terwijl het goed voor jullie is, en het kan zijn dat jullie van iets houden terwijl het slecht voor jullie is. (Heilige Koran 02:216). Sadaqallahu l-Azim.

Allah (ﷻ) zegt dat je van bepaalde dingen kunt houden en ze dolgraag wilt, maar als ze dan werkelijkheid worden, blijken ze helemaal niet goed voor je te zijn. Wat jij prachtig vindt, kan je in de kern beschadigen. En wat jij als een last ziet, kan juist een enorme zegen blijken. Wij mensen kennen de wijsheid van Allah (ﷻ) niet en we weten niet wat Hij (ﷻ) voor ons heeft besloten. Je moet jezelf overgeven, want je kunt de situatie toch niet naar je hand zetten. Natuurlijk moet je je best doen en hard werken, maar het succes komt alleen van Allah (ﷻ). Als Allah (ﷻ) het wil, dan gaat die goede zaak door. Maar soms zit er kwaad in verscholen en is het maar goed ook dat het niet lukt. Je bent

www.mawlanasultan.org

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

dan misschien verdrietig, maar je moet weten dat het je niets goeds had gebracht.

Het beste wat je kunt doen is jezelf volledig overgeven aan Allah (ﷻ). Die overgave heb je nodig. In de Islam, en zeker voor wie het pad van de tariqah bewandelt, is die overgave van levensbelang. Natuurlijk moet je, zoals we al zeiden, je best doen en alles aanpakken wat je kunt. Maar daarna vertrouw je de uitkomst toe aan Allah (ﷻ) en zeg je: Wat Allah (ﷻ) wil, zal gebeuren. Moge Hij (ﷻ) het goede schenken en het kwade bij ons weghouden. En moge het goede worden volbracht, in sha Allah. Dat gebed moet je uitspreken. Alles staat of valt met de dua. Wat je ook gaat doen, begin altijd met de Basmala en een oprechte smeekbede.

De aanbiddingen staan natuurlijk voorop. Het gebed, het vasten en de Hadj; dat is wat Allah (ﷻ) ons heeft opgedragen. Nu de tijd van de Hadj eraan komt, voel je de spanning. Als iemand wil gaan en Allah (ﷻ) wil het ook, dan gaan de deuren open. Maar laten we eerlijk zijn: dit jaar is het onder normale omstandigheden heel erg moeilijk. Toch blijft de Hadj een bevel van Allah (ﷻ). Het is een verplichting voor iedereen die het geld heeft en gezond genoeg is om de reis te maken.

De Hadj is een zware aanbidding, misschien wel de zwaarste van allemaal, ook al denken mensen vaak dat je het even makkelijk doet. Maar vergeleken met het vasten en bidden is de Hadj echt afzien. Ik denk trouwens dat de zakat voor velen nog lastiger is, want mensen geven hun geld niet graag weg. Maar goed, vergeleken met het bidden is de Hadj een enorme opgave. Dat is altijd zo geweest. Vroeger gingen de mensen te voet, op een kameel of met het paard. Er waren geen machines of vliegtuigen. Zo'n reis duurde maanden. En dan had je ook nog die struikrovers die de pelgrims onderweg opwachtten om ze te beroven of zelfs te doden. Dat was pas een zware tijd.

Tegenwoordig roept iedereen dat alles makkelijk en luxe is, maar de ontberingen zijn er nog steeds. Zelfs de meest luxe reis houdt op een gegeven moment op. Dan hoor je mensen klagen: We hebben duizenden dollars betaald, hoe kun je ons hier nu zo laten staan? We moeten nog twee uur lopen! Je hebt wel betaald, maar de werkelijkheid trekt zich daar niets van aan. Je hebt geen keus. Er is geen andere weg en je moet die moeite gewoon verdragen. Soms valt het mee, soms is het loodzwaar. Die zware kanten horen bij de Hadj. Wie de reis maakt, moet dit zien als een beproeving van Allah (ﷻ). Het is een kans

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

om meer beloning te verdienen. Als je de Hadj volbrengt zonder lelijke woorden te gebruiken of fouten te maken, dan heb je in die korte tijd meer aanbidding verricht dan in je hele leven. De beloning die je dan krijgt, is met geen pen te beschrijven.

Zoals we al zeiden: die reis naar de Hadj is een pittige opgave. Maar pas op: als je alleen maar in je hotelkamer blijft bidden omdat je toevallig in Mekka bent, dan laat je veel liggen. Eén gebed recht voor de Kaaba is meer waard dan honderdduizend gebeden elders. Dat zijn meer gebeden dan je in je hele leven kunt verrichten, en dat verdien je in één enkel moment. Dat hetzelfde geldt voor Medina; het is duizenden malen krachtiger dan je normale gebeden thuis.

Je moet hier echt goed bij stilstaan. Je gaat daar niet heen om uit te rusten of vakantie te vieren. Misschien zit je in een chique hotel en is de Kaaba vlakbij, terwijl anderen uren moeten lopen. Gebruik die kans dan ook. Kom voor het ochtendgebed en blijf daar. Kom terug voor het middaggebed en ga pas na het avondgebed weer weg. Verricht je aanbiddingen daar op die heilige plek. Geef niet toe aan de luiheid door te denken dat het hotelbed zo lekker ligt. De Hadj is afzien. Hoeveel luxe er ook is, je krijgt onvermijdelijk met ongemak te maken. Allah (ﷻ) schenkt je daar juist zo'n enorme beloning voor. Hij geeft iedereen precies wat hem toekomt.

Je ziet maar weer hoe zwaar die Hadj weegt. Vroeger had je geen last van visa of lotingen, maar nu kom je er soms niet eens in. Toch waren de hindernissen van vroeger erger, want die kostten je je leven. De obstakels van nu doen je fysiek geen pijn. Als je naam dit jaar niet uit de loting komt, dan wacht je geduldig op volgend jaar. En als het dan weer niet lukt, wacht je weer. Ik ken broeders die nu pas na vijftien of zelfs achttien jaar eindelijk mogen gaan. Allah (ﷻ) schenkt het aan wie het is voorgeschreven. Voor degenen die maar blijven wachten, schrijft Allah (ﷻ) hopelijk elk jaar de beloning van de Hadj op in hun boeken. Moge Allah (ﷻ) ons die beloning allemaal schenken.

Onthoud goed dat de Hadj maar één keer verplicht is. Een tweede keer hoeft niet. Ik zie veel mensen die eerst op Umrah gaan terwijl ze de Hadj nog niet hebben gedaan. Doe dat niet. Bewaar je geld eerst voor de verplichte Hadj. Als je de kans krijgt, moet je die grijpen. Heb je nog geen mogelijkheid? Zet dan dat geld apart. Pas als je echt overhoudt, kun je aan een Umrah denken. Maar let op dat je het niet omdraait. Geef je Hadj-geld niet uit aan een Umrah, want



Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

dan loop je straks de echte verplichting mis als de deur eindelijk opengaat.
Moge Allah (ﷻ) het schenken aan iedereen die zo graag wil gaan, in sha Allah.

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha.