

# Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

## PAS OP VOOR BEDRIEGERS DIE DE NAAM VAN DE TARIQAH GEBRUIKEN

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani

📅 Donderdag 23 april 2026 / 06 Dhu al-Qa'dah 1447

🕌 Osmanische Herberge – Kall, Duitsland

**As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm** (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalina wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāzim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāzim al-Ḥaqqāni. Hulp!). **Ṭariqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

In sha'a Allah zal deze bijeenkomst ons en alle moslims veel goeds brengen. We spreken nu in het Engels en het wordt vertaald naar het Duits, want de Turken hier begrijpen dat ook. We zijn hier puur voor de zaak van Allah (ﷻ). We komen hier alleen samen omwille van Hem alleen. Er zit geen enkel wereldlijk voordeel aan. Zo moet je intentie ook echt zijn. Bij alles wat je doet, moet je de bedoeling hebben dat het puur voor Allah (ﷻ) is. Als je dat bij alles doet, beloont Allah (ﷻ) je voor elke ademteug, elke minuut en elke seconde. Hij (ﷻ) geeft je de beloning en Hij (ﷻ) zal tevreden over je zijn.

Mawlana zei dit elke keer weer; en deze woorden zijn van de grote mannen.

إِلٰهِي أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي

Ilahi Anta maqsudi wa Ridaka matlubi.

Mijn Heer, U bent mijn doel en het is Uw tevredenheid die ik zoek.

Mijn Heer, U bent mijn doel en Uw tevredenheid is mijn wens; dat is wat ik wil.  
Mawlana volgde deze woorden zijn hele leven lang. Tot aan het einde hield hij

[www.mawlanasultan.org](http://www.mawlanasultan.org)

# Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

vast aan diezelfde belofte; hij zei nooit iets anders. Er zijn genoeg geleerden die liever een wit voetje halen bij het publiek dan dat ze Allah (ﷻ) trouw blijven. Ze doen er alles aan om mensen blij te maken en zeggen dan trots: Kijk, we hebben deze mensen tevreden gesteld. Mawlana Shaykh deed nooit iets om mensen blij te maken als dat Allah (ﷻ) ontevreden zou maken. Alles wat hij deed, was volgens de weg van Allah (ﷻ), zodat Allah (ﷻ) tevreden met hem zou zijn. Hij was immers de opvolger van de Profeet (ﷺ). Hij bewandelde dezelfde weg; daar zat geen enkel verschil in, niets ging tegen die weg in.

Dit is de weg van onze Profeet (ﷺ) en zijn opvolgers: Sayyidina Abu Bakr, Omar, Osman en Ali. Zij bewandelden deze weg en bleven daarop gaan. Toen Sayyidina Omar na Sayyidina Abu Bakr kwam, beklom hij de minbar en zei tegen de mensen: Als jullie zien dat ik iets verkeerd doe, iets wat buiten deze weg valt of niet recht is, zet me dan recht met jullie zwaard. Dat accepteren we simpelweg niet, want wie werkelijk de drempel van de tariqah overstapt, ziet meteen waar het echt om gaat. Daarom pikken we het niet als iemand beweert bij de tariqah te horen, maar ondertussen dingen goedpraat die volgens de Shariah verboden zijn of tegen de woorden van de Profeet (ﷺ) ingaan. Alhamdulillah, Mawlana Shaykh wees de mensen de juiste weg, maar soms komen er types die de boel bedriegen met praatjes die niet kloppen.

Pas daar dus goed voor op. Gebruik je verstand; is wat zo iemand zegt wel goed? Als je twijfelt, moet je het aan de Wakil vragen, of aan mensen die meer kennis hebben dan jij. We zijn allemaal maar mensen. Zo iets kan gebeuren. We vertellen dit aan de mensen zodat ze niet bedrogen worden. Natuurlijk is dit geen dagelijkse kost — misschien komt het zelfs bijna nooit voor — maar we horen soms van die verhalen. Zelfs in de tijd van de Profeet (ﷺ) stonden er veel valse profeten op. De bekendste was Musaylima al-Kadh-dhab, Musaylima de Leugenaar. Hij trouwde met een vrouw die ook beweerde een profeet te zijn. Als bruidsgave zei hij: Ik geef je al mijn gebeden als mahr; onze mensen hoeven niet meer te bidden. En hij had niet tien of honderd volgers; nee, meer dan tweehonderdduizend mensen liepen achter hem aan. Dat was een enorme fitnah. Mensen laten zich blijkbaar makkelijk in de luren leggen, toen al en nu nog steeds. We waarschuwen jullie dus: volg niemand die de Shariah de rug toekeert. Sommigen roepen: Ik ben de Mahdi! En er zijn nog mensen die hen geloven ook. Veertig jaar geleden was er een jongen in Istanbul die naar de sohbet van Mawlana Shaykh kwam en de helft van die jonge gasten meelokte omdat hij beweerde dat hij Isa (as) was. En tegenwoordig hebben we iets wat de boel nog veel erger maakt: dat hele internet. Ze doen zich voor als onze

# Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

vertegenwoordigers, maken een foto en roepen overal dat ze de dikste vrienden zijn met de Shaykh om zo de mensen te bedriegen.

Het is onze plicht om dit te zeggen: blijf bij goede mensen die de tariqah niet misbruiken. Reken maar dat Allah (ﷻ) hen hiervoor zal straffen; dit is niets minder dan het smerige werk van de shaytan. Hij is er nog steeds en hij probeert ons telkens te misleiden. Maar je moet scherp blijven en de weg van de Profeet (ﷺ) kennen. Toen de aartsbisschop van Istanbul aan Mawlana Shaykh vroeg wanneer alle ellende zou ophouden, zei Mawlana: Wanneer de shaytan met pensioen gaat. Maar hij gaat nooit met pensioen, hij wordt nooit moe en zit je elke dag bovenop de lip. Maar Allah (ﷻ) zegt:

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

Inna kayda l-shaytani kana dha'ifa.

Voorwaar, de list van de shaytan is zwak. (Koran 04:76).

Zijn plan stelt dus eigenlijk niets voor als je standvastig blijft. Moge Allah (ﷻ) ons beschermen tegen zijn listen.

Moge Allah (ﷻ) jullie zegenen. Masha'Allah, we zijn weer op deze plek. Alhamdulillah. Moge Allah (ﷻ) jullie vaker naar deze plek leiden, naar deze dergah en moskee. Het is een plek waar je hart tot rust kan komen. Moge Allah (ﷻ) goede mensen brengen, je slechte eigenschappen wegnemen, ons liefde voor elkaar geven en zorgen dat men hier de waarheid onderwijst. Moge Allah (ﷻ) Shaykh Hassan een lang leven schenken. Hij is oprecht, al laten sommige mensen hem soms dingen geloven die niet kloppen. Dit hele gebouw staat er dankzij zijn harde werk.

Ik moest vandaag weer denken aan de tijd in Damascus. Shaykh Hassan gaf daar zijn eigen huis weg zodat de moskee bij het maqam van Mawlana Shaykh groter gemaakt kon worden. Ze bouwden er zelfs een keuken waar ze vijftien jaar lang, midden in de oorlog, elke dag tweeduizend mensen te eten gaven, rijk en arm door elkaar. Moge Allah (ﷻ) jullie allemaal zegenen en jullie de deuren openen om ook zulke goede dingen te doen voor de medemens.

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha.