

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

EEN WAARACHTIGE ERFGENAAM VAN DE PROFEET

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani

 Dinsdag 21 april 2026 / 4 Dhu al-Qi'dah 1447

 Farid-ul-Islam Moskee – Amsterdam

As-Salāmu ‘alaykum wa rahmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Rahmāni r-Rahīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalina wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Hulp!). **Ṭariqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

Alhamdulillah, we ontmoeten elkaar weer; Allah ﷻ heeft ons het leven geschonken. De tijd vliegt voorbij. Het is nu zeven jaar geleden dat we hier in Holland waren. Het is aan ons om mensen te roepen, hen op te zoeken en hen naar de tariqah, naar de Islam te brengen. Maar omdat we mensen zijn, kunnen we niet de hele tijd samen zijn. Natuurlijk, als de mensen vakantie hebben, de zomerstop, reizen ze via Istanbul. Ze groeten ons en gaan dan naar hun dorpen of steden. Misschien doet vijf procent van de gemeenschap dit, of zelfs minder. De meesten zijn hier; zij kunnen niet bij ons zijn of ons zien. Daarom danken we Allah ﷻ, alhamdulillah, dat we elkaar weer ontmoeten. Dit is de taak van profeten, van alle profeten: reizen en mensen roepen. Wij bootsen hen na. We doen hen na en maken er een Sunnah van. Allah ﷻ schenkt ons hiervoor beloning en kracht voor de ziel. De Profeet ﷺ zegt dat wanneer een moslim zijn moslimbroeder bezoekt, Allah ﷻ hem voor elke stap een beloning geeft, een zonde wegneemt en hem een niveau hoger verheft. Dit geldt voor de meesten van jullie. Omdat zij kwamen om hun moslimbroeder te bezoeken en zij ook moslim zijn, geeft Allah ﷻ de meesten van hen een beloning, in sha’a Allah.

www.mawlanasultan.org

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

Dit is ook een Sunnah die Mawlana Sheikh Nazim zijn hele leven uitvoerde. In de laatste bijna 25 jaar kwam hij naar Europa en reisde hij rond op zijn reis. Vanaf het moment dat Mawlana Sheikh Abdullah hem toestemming gaf om Sheikh te zijn, reisde hij voortdurend. Natuurlijk heeft elke vriend van Allah ﷺ, elke mashayikh, een andere manier van werken. Mawlana Sheikh Abdullah reisde nooit. Meestal was hij in Damascus. Hij ging ook naar Mekka en Medina om de hadj te verrichten en zich in afzondering terug te trekken. Maar toen hij pas met hem begon, stuurde hij hem naar Cyprus om mensen naar de tariqah te roepen en hen het pad van de Profeet ﷺ te laten volgen.

Daarom proberen wij, in sha'a Allah, zijn pad te volgen en hij steunt ons. Vandaag is het, alhamdulillah, de geboortedag van Mawlana Sheikh: 21 april. Toen hij werd geboren in 1922, was Sheikh Sharafuddin ad-Daghestani nog in leven. Hij vertelde Mawlana Sheikh Abdullah, door de spirituele gaven van de vrienden van Allah ﷺ: "Vandaag is een van onze zonen op deze wereld gekomen. Hij zal een groot dienaar zijn voor de tariqah, voor de sharia, voor de Islam. Duizenden mensen zullen via hem tot de Islam komen." Alhamdulillah. Mawlana Sheikh Sharafuddin ad-Daghestani beschreef zelfs zijn gezicht en hoe hij zou zijn, precies op de geboortedag van Mawlana Sheikh Nazim. Masha'Allah, in bijna honderd jaar, met de lessen van Mawlana Sheikh Abdullah en al die leringen – er is nooit iemand geweest met zijn kennis en zijn hoge rang. Soms zien we mashayikh of mensen die iets verborgens hebben of iets laten zien, iets wat ze weten of niet weten. Maar bij Mawlana Sheikh, masha'Allah, was alles volmaakt; van wetenschap en sharia tot tariqah. Hij was de top in dit alles. وارث محمدی حقیقی, Warith Muhammadi Haqiqi, een waarachtige erfgenaam van de Profeet. Alhamdulillah, hij zei nooit: "Ik ben het moe om mensen te zien." Tot aan zijn laatste dagen ontving hij mensen, onderwees hij hen, sprak hij met hen en bad hij voor hen.

Hij zei elke dag: "Mijn intentie is om het ongeloof te vernietigen. Dit is mijn bedoeling, mijn intentie." Hij herhaalde dit elke dag. En deze goede intentie is een goede les voor ons. Want de intentie is belangrijk en Allah ﷻ belooft die. Dit is ook een les voor ons om beloning te krijgen. Want: نِيَّةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ, Niyatu l-mar'i khayrun min amalih. "De intentie van een persoon is beter dan zijn daad." De bedoeling van een mens weegt zwaarder dan wat hij werkelijk doet.

Hij was ook van plan en zei vaak dat er veertigduizend zawayahs, dergahs, moesten komen. Want de dergah, zawayah of moskee is een schuilplaats voor

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

gelovigen, om mensen samen te brengen. Alle tariqahs hebben een plek waar mensen samenkomen om elkaar te leren kennen en naar de murshid, de sheikh, te luisteren. Dat is om elkaar te kennen en dichter bij elkaar te zijn. En dat kan alleen op deze manier. Want de Profeet ﷺ zegt dat gelovigen als één lichaam zijn; als een deel pijn heeft, lijdt het hele lichaam mee. Zo kunnen ze weten wat anderen nodig hebben of wat er moet gebeuren. Alles, elke goede les, wordt gegeven in de dergah en zawayah. En mensen leren elkaar kennen. Omdat veel mensen het niet weten; als iemand zomaar iets vraagt, zullen ze het nooit geloven of volgen. Maar in de zawayah of dergah kennen ze elkaar. Daarom kunnen ze elkaar helpen. En ze moeten het goede onderwijzen. Ze kunnen vragen wat juist is en wat niet juist is. Want veel mensen beweren iets over de Islam wat helemaal niet in de Islam zit; en dit zorgt dat mensen wegrennen van de Islam. Dus in de dergah leren ze wat juist is.

Natuurlijk is nu het belangrijkste voor deze tijd – mensen vragen naar de toestand in de wereld; wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren. Geloof simpelweg niet alles wat je ziet of wat ze vertellen over wat er gaande is. Je moet gewoon kalm blijven. Want veel mensen van de duivel proberen moslims boos te maken, hen de straat op te sturen, te vernielen, met stenen te gooien, te schreeuwen en ga zo maar door. Uiteindelijk is het niets meer dan een toneelstuk en het zal niet goed aflopen voor deze mensen. Dit is de leer van de niet-gelovigen. Mawlana Sheikh zegt: elke keer als een moslim zich ongelukkig voelt, ga naar de moskee. En doe tasbih, doe dua zodat Allah ﷻ steunt wat je gesteund wilt zien en je veilig houdt. Maar als je dit nu zegt, worden ze boos: "Je steunt ons niet." Wat je steunt – het is nu de tijd waarin de duivel vrij spel heeft. Allah Azza wa Jalla zegt: *إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ* Ila t-Tahlukah, "En stort jezelf niet met eigen handen in het verderf." Stort jezelf niet in gevaar. Dus als je problemen schopt, is dat gevaarlijk voor je en je schiet er niets mee op. Alles gebeurt door de wil van Allah ﷻ. En deze tijd is de eindtijd. Geen enkel wapen kan dit stoppen, alleen Sayyidina Al Mahdi alayhi s-salam, in sha'a Allah. Want alles moet met de wijsheid en leiding van Allah ﷻ gaan. De Profeet ﷺ hield zich verborgen totdat de tijd kwam voor hem ﷺ om te verschijnen en mensen te roepen.

Daarom volgen mensen van de tariqah alles wat onze Profeet ﷺ onderwijst. Deze tijd is de eindtijd, de tijd van fitnah. Daarom adviseren wij onze mensen, de mensen van de tariqah, om stil te blijven en te bidden, dua te doen zodat Allah ﷻ ons redt, de hele wereld redt, in sha'a Allah. Allah ﷻ zegt: *فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ*

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

اللَّهُ حَقٌّ, Fasbir Inna Waada Allahi Haqq, "Wees dus geduldig. Voorwaar, de belofte van Allah is waar." Allah ﷻ zegt: wees geduldig, wat Allah ﷻ heeft beloofd is de waarheid. En de belofte van Allah ﷻ is dat de hele wereld in de Islam zal zijn, in sha'a Allah. Dit is de enige weg van veiligheid voor de mensheid. Ze hebben alles geprobeerd, ze hebben alles geprobeerd, goed of slecht. Ze hebben het allemaal geprobeerd. Ze hebben miljoenen mensen gedood, ze hebben mensen gemarteld, mensen onderdrukt. Ze hebben veel systemen geprobeerd; niet één werkte er. De enige manier om de mensheid te redden is de Islam. In sha'a Allah moet de gelovige hierop vertrouwen en niet wanhopig zijn. Met die wetenschap vind je rust in je hart en zul je beloond worden omdat je wacht op de verlichting van Allah ﷻ. Moge Allah ﷻ deze dagen snel laten komen, in sha'a Allah.

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha.