

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

DE SCHOONHEID VAN TARIQAH TREKT HARTEN AAN

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani

 Zondag 19 april 2026 / 2 Dhu al-Qadah 1447

 Grote Moskee van Parijs – Parijs, Frankrijk

As-Salāmu ‘alaykum wa rahmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Rahmāni r-Rahīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalina wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Hulp!). **Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

Wees welkom. Ik dank jullie voor jullie komst. Jullie komen hier omwille van Allah (ﷻ). Moge Allah (ﷻ) jullie zegenen, insha’Allah. Dit is een gezegende plek in het hart van Parijs. Het is een geschenk van Allah (ﷻ) voor de moslims en voor degenen die later moslim worden. De eerste keer dat ik hier kwam was bijna 30 jaar geleden. Toen we deze moskee voor het eerst zagen, deed het me goed om dit mooie bouwwerk te zien, een huis voor Allah (ﷻ). Ze hebben het gebouwd met zuiver geld; in die tijd was er nog geen oliegeld. Alhamdulillah, het was enkel zuiver geld. Dat is precies de reden dat het de harten van goede mensen raakt. Zij voelen zich hier gelukkig en Allah (ﷻ) is tevreden met hen. Veel mensen vinden de Islam op deze plek. Allah (ﷻ) schenkt hen leiding. Ze beginnen een nieuw leven. Een leven vol licht, nur, vanuit deze plek. Want deze schoonheid vormt het hart van de Islam, schoonheid in alles. De Profeet (ﷺ) zegt:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Inna Allaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah (ﷻ) is Schoon en Hij (ﷻ) houdt van schoonheid.

www.mawlanasultan.org

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

Kijk, hier moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Veel mensen zeggen dat we moskeeën niet moeten versieren, dat we ze gewoon van steen moeten laten zonder iets erin. Dat hoort niet bij de Islam. De weg van de moslim, de weg van de Profeet (ﷺ), is juist om deze plek te prijzen. Je versiert je eigen huis, je maakt je huis mooi en fijn, maar het huis van Allah (ﷻ), de moskee, laat je dan zonder enige schoonheid? Tasawwuf, de tariqah, is de weg van de Profeet (ﷺ). Zij weten hoe ze mensen moeten aantrekken om hen dichterbij te brengen, naar de Islam te leiden en hen moslim te maken. Er is iets wat andere mensen niet begrijpen, iets wat ervoor kan zorgen dat velen de Islam binnentreden. Binnen de tariqah begrijpt men dit wel.

Ik zal vertellen wat we meemaakten met Mawlana. In 2001 gingen we op de laatste lange reis met Mawlana. We reisden bijna de halve wereld over, van Oezbekistan naar Maleisië, Indonesië, Singapore en vandaar naar Tokio. In Tokio bezochten we op een avond een oude plek, maar men zei dat er één moskee in Tokio was die door Turkse mensen was gebouwd. Het was voor de moslims; ze gaven het aan de Tataren. De Turkse overheid herbouwde het in Ottomaanse stijl; het was prachtig. Ze zeiden: Veel mensen gaan daarheen. We nemen u mee om deze mooie moskee te zien. Veel Japanners zijn blij met deze moskee; ze komen er op bezoek. We baden daar het Isha-gebed met Mawlana en hij nam een kijkje in de moskee. Er waren een stuk of zeven, acht Japanners aanwezig. Ze liepen rond en keken hun ogen uit. Daarna kwamen ze naar ons toe en vroegen iets. Ze stelden vragen over de Islam en wilden de Shahadah afleggen. Zo zie je maar dat de schoonheid van zo'n bouwwerk mensen naar zich toe trekt, hen leiding geeft en hen voor eeuwig gelukkig maakt.

Daarom is tariqah, tasawwuf, het hart van de Islam. Moge Allah (ﷻ) jullie zegenen. Alhamdulillah, wij bewandelen allemaal dit pad. Insha'Allah mogen wij ook een bron van leiding zijn voor anderen. De mensen van tasawwuf zijn hier gelukkig en in het hiernamaals ook, alhamdulillah. Moge Allah (ﷻ) jullie zegenen. Moge Allah (ﷻ) jullie voor altijd samenhouden, insha'Allah.

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha.