

# Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

GEDENK ALLAH ﷻ ELKE MINUUT

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani

📅 Maandag 13 april 2026 / 25 Shawwal 1447

🕌 Akbaba Dergah, Istanbul

**As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm** (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalina wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Hulp!). **Ṭariqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

Bismi Llāhi r-Rahmani r-Rahim:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ

Wa-quli ‘malu fa-sa-yara llahu ‘amalakum. En zeg: Werk, want Allah ﷻ zal jullie daden zien. (Heilige Koran 09:105). Sadaqa Llahu l-Azim.

Allah ﷻ ziet alles wat je doet. Hij ﷻ ziet het; wat je ook onderneemt. Allah ﷻ, iedereen, de profeten en alle mensen zullen het zien. Wat je doet, echoot door: in dit leven, maar zeker ook in het leven hierna. We staan altijd onder de macht van Allah ﷻ. Er is niets dat Hij ﷻ niet weet. Mensen zijn vaak onwetend. Hoe dat komt? Nou, iemand die zijn eigen Schepper niet eens kent, die is pas echt onwetend. Wie de grootsheid en de onmetelijke kracht van Allah ﷻ niet werkelijk inziet, die tast simpelweg in het duister. Zulke mensen denken bij zichzelf: Ik heb iets gedaan en niemand die het weet, niemand die het ziet. Maar Allah ﷻ weet alles. Hij ﷻ is onze Schepper, Hij ﷻ is Degene die ons ziet en Hij ﷻ is Degene die al onze handelingen stuurt.

[www.mawlanasultan.org](http://www.mawlanasultan.org)

# Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

Neem dit dus ter harte en wees waakzaam. Wie wijs is, kijkt verder dan zijn neus lang is en overziet de gevolgen van wat hij doet. Wie dat niet doet en niet aan het hiernamaals denkt, is dwaas. Het vraagt om een voortdurende inspanning om te zorgen dat je einde goed zal zijn. Als je alleen maar doet waar je eigen ego zin in heeft, dan verlies je alles. Daar moet je echt even bij stilstaan.

Het motto van onze tariqah is:

الله حاضري، Allah ﷻ is bij mij  
الله ناظري، Allah ﷻ ziet wat ik doe  
الله شاهدي، Allah ﷻ is mijn Getuige

Dit is de kern van die voortdurende herinnering: dat je Allah ﷻ niet alleen aanroept, maar Hem ook echt bij je voelt. Moge Allah ﷻ dit besef nooit uit onze harten weghalen, in sha Allah. Elk moment met Hem ﷻ zijn is het allermooiste wat er is. Alles wat je doet zal dan goed zijn. Natuurlijk lukt het een mens niet om dit elke minuut vol te houden, maar houd Hem ﷻ in gedachten zo vaak als je kunt. We moeten bij onszelf denken: Allah ﷻ ziet ons. Ik moet geen slechte dingen doen. Als we het goede doen, zal Allah ﷻ tevreden met ons zijn. Handel daar dan ook naar. Dat is pas een mooi leven. Dat is het leven waar je echt wat aan hebt. Zonder dat besef blijft je leven toch altijd een beetje leeg. Als we Hem ﷻ nooit herinneren, is dat een pijnlijk verlies. Moge Allah ﷻ ons beschermen en altijd in onze gedachten, harten en overpeinzingen blijven, in sha Allah.

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha.