

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

ONDERDRUKKING IS DUISTERNIS

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani

📅 Donderdag 9 april 2026 / 21 Shawwal 1447

🕌 Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Hulp!). **Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

Bismillahi r-Rahmani r-Rahim:

تَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

Wa la tarkanu ila l-ladhina zalamu fatamassakumu n-Nar (Heilige Koran 11:113). En neig niet naar degenen die onrecht plegen, anders grijpt het Vuur je. Sadaqa Llahu l-Azim. Zoek geen toenadering tot de onderdrukkers en trek niet naar hen toe. Het Vuur grijpt iedereen die partij voor hen kiest. Zulke mensen wacht alleen maar ellende. Zorg dat je altijd bij goede mensen bent. Blijf ver weg van de onderdrukkers. Die lieden denken aan niemand anders dan aan zichzelf. Ze willen alleen maar anderen pijn doen en onderdrukken, meer niet.

De wereld zit tegenwoordig vol met onrecht. Nergens zie je nog een spoor van rechtvaardigheid. In geen enkel land. Sommigen beweren hier: In Europa is er gerechtigheid. Dat is de grootste leugen die er bestaat. Ze laten je alleen zien wat ze willen dat je ziet. Ze schilderen een mooi plaatje alsof alles eerlijk verloopt, maar hun ware gezicht ziet er heel anders uit. Zoek daarom niet naar rechtvaardigheid in deze wereld. Je vindt er niets dan onderdrukking. Je moet

www.mawlanasultan.org

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

je toevlucht zoeken bij Allah (ﷻ). Zorg dat je zelf nooit onrecht pleegt en onderdruk niemand, in sha'a Llah. Dat is wat telt.

Blijf in deze wereld weg bij de onderdrukkers. Wees heel waakzaam. Maak je niet te druk om wie wat doet en waarom, of wie er gelijk heeft. Allah (ﷻ) geeft iedereen zijn straf en beloning. Bescherm daarom jezelf. Bemoei je niet met de daden van anderen. Doe je dat wel, dan brand je zelf ook mee in de Hel en dat brengt je grote schade toe. Beheers jezelf en geef nergens commentaar op. Dan zal Allah (ﷻ) met je zijn. Neig niet naar hen door te zeggen: Dit zit zus of dat zit zo. Niemand is meer menselijk tegenwoordig, helaas.

Onderdrukking is overal. Moge Allah (ﷻ) ons beschermen. Wij accepteren geen onrecht. Wij staan niet aan de kant van de onderdrukkers. Moge Allah (ﷻ) ons niet laten dwalen van Zijn (ﷻ) weg. Het is zoals er wordt gezegd: Adh-Dhulmu dhulumat, oftewel: Onderdrukking is duisternis. Het maakt het hart en het leven van een mens gitzwart. Moge Allah (ﷻ) ons behoeden voor onrecht, in sha'a Llah. Moge Hij (ﷻ) de Sahib sturen voor de Ummah van de Profeet (ﷺ) om een einde te maken aan deze onderdrukking. Er is namelijk geen andere manier waarop dit zal stoppen.

Wa min Allahi t-Tawfiq. Al-Fatiha.