

# Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

## DE WEG NAAR DE HEL LOOPT VIA FITNA

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani

📅 Woensdag 8 april 2026 / 20 Sjauwāl 1447

🕌 Akbaba Dergah, Istanbul

**As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm** (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalina wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Hulp!). **Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm,

أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

Alā Fī Al-Fitnati Saqaṭū ۞ Wa ‘Inna Jahannama Lamuḥīṭatun Bil-Kāfirīn.  
Voorwaar, zij zijn in beproeving (fitna) gevallen. En voorwaar, de Hel omringt de ongelovigen. (Heilige Koran 09:49). Ṣadaqa Llāhu l-‘Azīm. Allah (ﷻ) spreekt over degenen die in fitna vallen. Zij verdienen de hel. Fitna betekent iets dat mensen schaadt. Fitna komt van de sjaitan. De sjaitan wil niet dat mensen rust vinden. Hij wil ze allemaal naar de hel leiden. En de weg naar de hel loopt via fitna. Het pad van fitna eindigt in de hel. Fitna brengt alleen maar schade. Allah (ﷻ) heeft dit vervloekt. Onze Profeet (ﷺ) zei dat er een vloek rust op degenen die fitna aanwakkeren.

Pas daarom goed op. Sommige mensen denken dat ze iets goeds doen, maar ondertussen stoken ze fitna. Door die fitna berokkenen ze mensen schade. Eerst en vooral schaden ze zichzelf. Fitna is al een bron van ellende sinds de tijd van onze Profeet (ﷺ), zelfs al sinds de tijd van Adam (as). Maar het meest recent,

[www.mawlanasultan.org](http://www.mawlanasultan.org)

## Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

in de tijd van onze Profeet (ﷺ), waren er grote vormen van fitna. Deze fitna bracht ellende voor degenen die het veroorzaakten. En degenen die onder die fitna moesten lijden, ook al deed het hen pijn in deze wereld, hun beloning in het hiernamaals is groot.

Val daarom niet in de val van fitna. Wees waakzaam. De sjaitan lokt je in de val. De helpers van de sjaitan zetten een valstrik zodat de sjaitan je goede daden en de beloning die je hebt opgebouwd simpelweg afpakt. En dan zit je daar met een berg zonden en is de hel je enige vooruitzicht. Moge Allah (ﷻ) ons beschermen.

We leven in de eindtijd. Onze Profeet (ﷺ) zei dat de fitna van de eindtijd is als de duisternis van de nacht. Pieker daarom niet te veel over wat er allemaal wordt gedaan. Wat Allah (ﷻ) zegt, zal gebeuren. Wat er ook gebeurt, of je het nu leuk vindt of niet, je moet wachten tot Allah (ﷻ) de redder stuurt om je te redden. Je kunt jezelf niet redden. Als je jezelf wilt redden, zorg dan simpelweg dat je niet in fitna valt. Bemoei je met niemand, loop achter niemand aan, en je vindt verlossing van de sjaitan en zijn volgelingen. Daarom zei Mawlana Sheikh Nazim altijd: als er fitna is, als er grote fitna heerst, verlaat dan je huis niet en luister naar niemand. Moge Allah (ﷻ) ons beschermen tegen fitna. Moge Allah (ﷻ) ons allemaal beschermen tegen de fitna van de sjaitan en tegen de fitna van de eindtijd, en schenk ons allen waakzaamheid, in sja'a Allah.

Wa min Allāhi t-Tawfīq. Al-Fatiha.