

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

ONZE GEZEGENDE REIS NAAR IRAK

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani

📅 18 februari 2026 / 01 Ramadan 1447

🕌 Fajrgebed – Akbaba Dergah, Istanbul

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalina wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Hulp!). **Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

Shukr (dank) aan Allāh ﷻ, het werd ons gegund om Irak te bezoeken: Bagdad, Karbala en Najaf. Moge Allāh ﷻ tevreden met hen zijn. Moge hun rangen verheven zijn en moge hun Himmah (spirituele steun) met ons zijn. Dit zijn de grote figuren van de Islām (geloof), de grote persoonlijkheden van de Ummah (gemeenschap). Zij hebben miljoenen mensen naar de weg van de waarheid geroepen en hen gediend. Hun himmah is eeuwig. Hun steun gaat altijd door. Er bestaat niet zoiets als "het is voorbij als ze sterven". Wanneer ze sterven, worden ze juist nog sterker. Hun spirituele kracht is groter, omdat zij geen wereldse banden meer hebben. Hun taak gaat door en stopt nooit; zij bereiden de mensen in deze wereld voor op het Hiernamaals. Hun registers staan open. Zoals onze Profeet ṣallā Llāhu ‘alayhi wa-sallam (vrede en zegeningen zij met hem) zei: zolang er mensen zijn die voor je bidden en profiteren van jouw kennis, blijven je registers open.

Daarom staan hun boeken van daden open. En zij zijn vrijgevig. Zij verrichten du‘ā’ (gebed) en spannen zich met himmah in zodat anderen de juiste weg vinden. De regen van genade stopt nooit op hun graven en gezegende plekken. Degenen die daarheen gaan, doen dat omwille van Allāh ﷻ. Zij zoeken genade, vergeving en het goede bij Allāh ﷻ. Allāh ‘Azza wa-Jalla (Allah de Almachtige en

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

Majesteitelijke) stuurt hen niet met lege handen weg. De mensen die daarheen gaan, gaan niet voor deze wereld. Zij gaan voor het Hiernamaals, zodat hun Hiernamaals voorspoedig mag zijn; en zij kunnen om alles vragen.

Shukr aan Allāh ﷻ, deze reis was een prachtige reis. Het was een reis die werd ondernomen voor het welbehagen van Allāh ﷻ. Shukr aan Allāh ﷻ, we zijn veilig gegaan en teruggekeerd. We zijn teruggekeerd met genade. Om hunentwil keerden we niet met lege handen terug, maar keerden we terug met de geschenken van Allāh ﷻ, in shā'a Llāh (als Allah het wil). Moge dit, in shā'a Llāh, ons īmān (geloof) versterken en moge het de īmān van anderen versterken, in shā'a Llāh.

Deze gezegende mensen zijn er in groten getale sinds de tijd van onze Profeet ṣallā Llāhu 'alayhi wa-sallam en ook daarna: de Ahlu l-Bayt (familie van de Profeet), geleerden, heiligen en grote Awliyā' (vrienden van Allah) zijn daar aanwezig. Omdat het de stad van het Kalifaat is en een van de steden van de Islām, zijn mensen van alle kanten gekomen op zoek naar himmah, kennis en wijsheid. Die plek is gevuld met hun gezegende kennis, gratie en barakah (zegening). En het gaat op dezelfde manier door, shukr aan Allāh ﷻ. Het uiterlijk is niet belangrijk. Wat belangrijk is, zijn de persoonlijkheden die daar rusten. Hun himmah overschaduwet wereldse zaken. Het is niet voor de dunyā (deze wereld), maar voor het welbehagen van Allāh ﷻ, in shā'a Llāh. Moge Allāh ﷻ het een middel tot het goede maken. Moge hun himmah aanwezig zijn, in shā'a Llāh.

Wa min Allāhi t-Tawfiq. Al-Fātiha.

Wa min Allāhi t-Tawfiq (succes komt van Allah). Al-Fātiha (het eerste hoofdstuk van de Koran). Er werd gezegd dat er 100.000 Quran Khatms (het volledig uitlezen van de Koran) zijn gelezen. Wij schenken deze allereerst aan de edele ziel van onze Profeet ṣallā Llāhu 'alayhi wa-sallam. Ook aan de zielen van alle Profeten, Awliyā', Asfiya (zuivere zielen) en mashāyikh (spirituele leraren). En voor de zielen van allen die zijn heengegaan. Voor de zielen van gelovige mannen en vrouwen, moslimmannen en moslimvrouwen. Moge degenen die dit hebben gelezen alles verkrijgen wat hun goede intenties ook mogen zijn, in shā'a Llāh. Moge wij allemaal geluk kennen in deze wereld en in het Hiernamaals.

Li-Llahi Ta'āla (voor Allah de Verhevene), Al-Fatiha.

www.mawlanasultan.org