

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

SHA'BĀN IS DE MAAND VAN ONZE PROFEET ﷺ

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani

📅 19 januari 2026 / 30 Rajab 1447

🕌 Fajr-gebed – Noor ul Islam Mosque; Bury, UK

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalina wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Hulp!). **Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

Alhamdulillah, vandaag is de laatste dag van Rajab, de eerste van Ash’huru l-Harām (de heilige maanden). Morgen is het de eerste in onze kalender. In sommige kalenders is morgen de eerste van Sha’bān, bij sommige misschien later. Maar alhamdulillah, in deze 30 dagen van Rajab heeft Allāh ﷻ ons gezegend. We zijn blij met Allāh ﷻ, met wat Hij ﷻ ons heeft gegeven, dat we in Zijn ﷻ weg mogen zijn. Als dit leven, en de maanden en jaren voorbijgaan, en jij bent met Allāh ﷻ, dan win je. Dan verdien je deze maanden, dit leven.

Alhamdulillah, dit is een gezegende maand die eindigt, en een gezegende maand komt eraan: de maand van de Profeet ṣallā Llāhu ‘alayhi wa-sallam. “رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمي”، “Rajab ShahruLlah, Sha’bān Shahri, Ramaḍān Shahru Ummati,” zegt de Profeet ṣallā Llāhu ‘alayhi wa-sallam. Rajab is de maand van Allāh ﷻ. Natuurlijk is alles voor Allāh ﷻ, maar Allāh ﷻ heeft deze maand meer gezegend voor de Ummah. En voor de eer van de Profeet ṣallā Llāhu ‘alayhi wa-sallam is er Shahru Sha’bān. Sha’bān is de maand van de Profeet ṣallā Llāhu ‘alayhi wa-sallam. En Ramaḍān is voor de Ummah. Dit is de meest gezegende maand. Allāh ﷻ heeft deze maand gemaakt voor de Ummah. Veel dingen gebeuren erin.

www.mawlanasultan.org

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

Maar nu zijn we, in shā'a Llāh, in Sha'bān, de maand waarin de Profeet ṣallā Llāhu 'alayhi wa-sallam meer aandacht gaf aan aanbidding. Sommige nieuwe mensen zeggen dat zulke maanden geen waarde hebben. Nee, zij weten het niet. In deze maand vastte de Profeet ṣallā Llāhu 'alayhi wa-sallam het meest, zodat de ṣaḥābah (metgezellen) dachten dat het Fard zou worden. Hij ﷺ vastte bijna de hele maand. En in Ramaḍān was hij ﷺ ook heel blij met Ramaḍān. Dit alles liet de Profeet ṣallā Llāhu 'alayhi wa-sallam ons zien. Alhamdulillah, ṭarīqah (spirituele weg) mensen respecteren alles; zij vragen niet wat wel en wat niet. Alhamdulillah, in onze ṭarīqah, vooral naqshbandī, proberen we in onze wird (dagelijkse recitatie), onze dagelijkse wazifah (vaste aanbiddingen), elke Sunnah te volgen. Niets buiten de Sunnah van de Profeet ṣallā Llāhu 'alayhi wa-sallam.

Moge Allāh ﷻ ons maken dat we in zijn ﷺ weg zijn, en dat Hij ons laat waarderen wat de Profeet ṣallā Llāhu 'alayhi wa-sallam waardeerde. Zelfs als je iets heel kleins prijst, is het goed, maar je moet er niet tegen zijn. Als je ertegen bent, wordt er niets minder voor Allāh ﷻ, maar voor jou wordt het minder. Ze geven je juwelen en jij wil ze niet; je zegt: "Ik wil dit niet." Jij bent vrij. Moge Allāh ﷻ ons laten weten wat waarde heeft, wat kostbaar is. We moeten dit weten. Alhamdulillah, moge Allāh ﷻ ons altijd de waarde laten kennen, in shā'a Llāh.

Wa min Allāhi t-Tawfiq. Al-Fātiḥa.