

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

WAAROM VERZOENING ALTIJD BETER IS

Mawlānā Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani

🇲🇵 09 november 2025 / 18 Jumada al-Awwal 1447

🕌 Fajr-gebed – Akbaba Dergah, Istanbul

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm (Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan). **Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm** (In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle). **Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalina wa l-Ākhirin** (En vrede en zegeningen zij met onze Boodschapper Mohammed, de leider van de Eersten en de Laatste). **Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Madad** (O Boodschapper van Allah, help! O meesters, gezellen van de Boodschapper van Allah, help! O onze sjeiks, toestemming, o Sheikh ‘Abdu Llāh al-Fa’iz ad-Dāghistāni, Sheikh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqāni. Hulp!). **Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah** (Onze weg is gezelschap en het goede zit in de gemeenschap).

Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

‘Wa s-Sulhu Khayr’, ‘En verzoening is beter.’ (Qur’ān 04:128). Ṣadaqa Llāhu l-‘Azīm. Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dat verzoening, dus tot een overeenkomst komen, goed is en beter. Als mensen vrede zouden sluiten, zouden er geen rechtszaken zijn zoals nu, die jaren duren, soms tientallen of zelfs honderd jaar. Allāh ‘Azza wa-Jalla zegt dat verzoening goed is. Je denkt misschien: “Ik heb verloren.” Nee, je verliest niet. Je wint tijd en gezondheid. Want ruzie maken, iets najagen en koppig zijn maakt een mens moe. Het put je uit, geestelijk, psychologisch en lichamelijk.

Daarom is Allāh ﷻ Ahkamu l-Hākimīn (de Beste van alle rechters), ‘Alamu l-Ālimīn (de Meest Wetende van alle kenners). Allāh ‘Azza wa-Jalla laat ons de mooie weg zien. Wie in alles de weg van Allāh ‘Azza wa-Jalla volgt, vindt rust. Maar als iemand zijn eigen nafs (ego) volgt en zegt: “Ik heb gelijk, ik moet winnen,” dan zegt de ander ook: “Ik heb gelijk.” Toch, zelfs als beiden uitleggen wat het probleem is, zal er goedheid zijn voor beiden. Daarom, als zulke zaken

Mawlana Shaykh Muhammad Adil ar-Rabbani

op een koppige manier worden aangepakt, is er geen voordeel. Zelfs als je wint, is het tijdverspilling en raken je zenuwen uitgeput. Winnen helpt niet.

Daarom, hoeveel problemen je ook hebt, zelfs als je denkt dat je hebt verloren, zeg gewoon "oké", want door een overeenkomst te sluiten zul je het voordeel zien. "Nee, ik wil winnen." Zelfs als je wint, zal het geen nut hebben. Moge Allāh ﷻ mensen geven om de weg te volgen die Allāh 'Azza wa-Jalla heeft gezegd en getoond, zodat zij rust vinden. Zij zullen rust vinden in deze wereld en voordeel in het Hiernamaals. Anders blijven mensen hier in deze wereld vechten en vullen ze de rechtbanken, en dan winnen alleen de advocaten; niemand anders wint. We kennen mensen die zoveel huizen en bezittingen hebben verloren in rechtszaken, terwijl de advocaat won. "We zullen winnen met de advocaat. Je begint deze zaak en we winnen." Het is vijftien jaar geleden, en vijftien huizen zijn verloren. Wie won? Het ging in de zakken van de advocaten.

Daarom, gehoorzaam het bevel van Allāh 'Azza wa-Jalla. Volg de weg die Hij ﷻ je heeft aangeraden, zodat je vrede vindt. Moge Allāh ﷻ ons allemaal helpen en ons beschermen tegen ons eigen nafs (ego), in shā'a Llāh.

Wa min Allāhi t-Tawfiq. Al-Fātiḥa.